

# bijEen

kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze  
20e jaargang | nummer 2 | 30 april 2026



## De Geest krijgen

*pagina 2*



## De Geest krijgen

**Onze taal zit vol met uitdrukkingen en zegswijzen, maar deze: 'de geest krijgen' vind ik wel een hele mooie. Zij/hij krijgt de geest. Het is een uitdrukking die voor mij aan de ene kant een heel speelse en vrolijke klank heeft. Er gaat een lampje branden, er wordt een inzicht opgedaan, er wordt iets ontdekt. Het zou zomaar om iets kleins kunnen gaan.**

Maar er klinkt tegelijkertijd ook een diepere laag mee in deze uitdrukking, een meer serieuze kant. En dan zie ik het voor mij, hoe iemand ineens bezield raakt, de geest krijgt. En hoe iemand dan gedragen wordt, of misschien wel voortgestuwd door een innerlijke kracht of beweging die richting geeft, passie, betrokkenheid.

Zo kunnen er op verschillende manieren momenten zijn in een mensenleven waarop er iets loskomt, of waarop er iets verschuift. Alsof de vonk die overspringt een klein brandje veroorzaakt. Alsof er een helderheid ontstaat die niet meer loslaat, waardoor eigenlijk je leven anders wordt. Door een gedachte die je niet meer kunt wegdenken, een inzicht dat je niet meer kunt

ontkennen, een gevoel dat je niet meer kunt wegdrukken. Alsof er een sluier wegvalt, een dimensie blijkt.

Het krijgen van de geest hoeft dan zeker niet alleen maar comfortabel te zijn, luchtig of speels. Het krijgen van een inzicht kan juist nogal schuren. En er komt vaak ook een keuze bij kijken.

Zoals de keuze van de man die besluit om met anderen een tocht door Europa te maken tot aan Jeruzalem. Als een collectieve pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. Samen met mensen die op allerlei plekken kunnen aanhaken, stukjes kunnen meelopen, meedragen, mee verlangen.

Zoals de keuze van de jonge

vrouw die besluit alleen nog maar plantaardig te eten. Omdat zij beelden op haar netvlies heeft van overvolle stallen en dieren gereduceerd tot productie-eenheden. En zich realiseert wat eetgewoonten kunnen doen met de aarde: ontbossing, uitstoot, uitputting. Nog los van wat (on)rechtvaardig is en wie de prijs betaalt van alle keuzes.

En zo is haar nieuwe eetpatroon een kleine dagelijkse vorm van actie voeren. Omdat activisme niet alleen maar heel groot en heel zichtbaar hoeft te zijn. Geen spandoek, maar een vork. Klein en consequent.

Mensen die de geest hebben gekregen en zich innerlijk en vol (com)passie hebben verbonden >>

## Van de redactie

**De coverfoto is één van de foto's van de Peacewalk, een internationale pelgrimage voor iedereen die gelooft in vrede, of die het ook niet meer weet, maar weigert zich neer te leggen bij strijd en onderdrukking. Op 30 april wordt er gelopen van Wageningen naar Arnhem en is / was er een tussenstop bij de Oude Kerk. Iedereen kan een stukje meelopen.**

Geraakt door de situatie in de wereld, krijgen mensen de geest en lopen mee of staan mensen op en zetten zich op een andere wijze in voor vrede. De Geest krijgen, in veel teksten lezen we hierover en er worden

voorbeelden genoemd waar de Geest in en door mensen zichtbaar wordt.

Op de jeugdpagina krijgen we een inkijkje op de vrijdagavonden voor jongeren in de kelder van de kerk. En er is aandacht voor de verschillende vieringen en de activiteiten die in de zomerperiode plaats vinden.

De redactie wenst u / jou veel kijk- en leesplezier en reacties zijn van harte welkom.

Hannie Luiten



## bijEen De Geest krijgen

Taco Bos: *Misschien moeten wij onze ogen scherp en ons afvragen: Waar is Hij misschien aan het werk? Denk aan 1989 Leipzig. Opeens was daar die geweldloze ommekeer: de muur viel. Op zo'n moment wordt duidelijk: de Geest laat ons niet aan ons lot over. Het verhaal van Jezus gaat door.*

De coverfoto komt van [www.peacewalk.nl](http://www.peacewalk.nl)

met een zaak, met ménsen,  
kunnen er hevig naar verlangen  
dat anderen die geest ook  
krijgen. En dat dat verandering  
teweegbrengt. In gedachten, in  
houding, in betrokkenheid.

Zo woonde ik deze maand  
toevallig een indrukwekkend  
protest bij op de Dam in  
Amsterdam, waar duizenden  
kinderschoentjes op het plein  
symbool stonden voor de (ruim)  
20.000 Palestijnse kinderen  
die door aanslagen en geweld  
vermoord zijn. En kan ik op zo'n  
moment alleen maar hopen,  
bidden, verlangen dat er een geest  
mag waaien (én landen!) waarin  
deze afschuwelijke misdaden een  
einde vinden.

Ik troost mij met deze gedachte



(want anders is het niet uit te  
houden): misschien is het wel de  
kern van 'de geest krijgen' dat het  
allereerst betekent dat je je laat  
raken. En dat je van daaruit in  
beweging komt. Stappen zet. Dat  
hoeft niet ineens perfect te zijn.

Het gaat stap voor stap. En ergens  
tussen die stappen verandert er  
iets. In jezelf. En misschien, heel  
langzaam, ook in de wereld.

*Irene Plum*

**Ds. Taco Bos**  
*Geestelijk verzorger  
Pro Persona*

**pagina 7**

**Pinksteren**  
*In de Vredebergkerk  
en de Bernulphuskerk*

**pagina 9**

**Oude Kerk**  
*Verschillende  
activiteiten*

**pagina 14**

**Kerkbalans**  
*Mooie toezeggingen*

**pagina 15**

### **Rubrieken**

*Van de predikanten 4*  
*In memoriam 5*  
*Diensten en Vieringen 8 - 9*  
*Kerk en Samenleving 10 - 11*  
*Jeugd en Jongeren 12 - 13*  
*Pastoraat 13*  
*Activiteiten 13*  
*Agenda 18*  
*Collectes 18*

### **En verder in deze bijEen**

*Conventie Charismatische  
Werkgemeenschap Nederland 9*  
*Heel de aarde en de kunsten 10*  
*Nieuwe penningmeester CvK 11*  
*Geef je op voor het zomerkamp! 12*  
*Van de Kerkenraad 13*  
*Kerkasiel 15*



## Hagios in de Oude Kerk - verstillen en wandelen

**Bij het schrijven van dit stukje persoonlijk staat het nog te gebeuren, een zangmiddag, -avond met liederen van Helge Burggrabe in de St. Jan in Den Bosch: Zingen voor vrede. De Duitse componist/fluitist Helge Burggrabe organiseert sinds jaren vredesconcerten in allerlei kloosterkerken en kathedralen in Duitsland.**

Vanuit de gedachte dat innerlijke vrede (jezelf ingezongen) weerslag heeft op uiterlijke vrede. Hagios (heilig) noemt hij zijn muziek. Muziek met een heel eigen stijl, met korte teksten en veel herhaling. Raken aan het 'heilige', door het aangaan van stilte en ook zingend zoeken naar verbinding met het 'heilige onnoembare'.

We zongen op Palmzondag het (vertaalde) Hagioslied: 'Jij bent gezegend, gezegend ben jij'. Een lied wat we toen als het ware Jezus toezongen, aan het begin van de stille week. Maar ook een lied dat we 'ontvingen', ieder van ons. Jij bent gezegend, een zegen ben jij. Voor mij een lied dat regelmatig door mijn hoofd zingt. Door de melodie, maar ook de dragende gedachte die de tekst oproept.

Op vier vrijdagochtenden in juni (5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni) zal dit lied terugkomen in een klein verstild moment in de Oude Kerk. Om 8.00 uur ben ik daar aanwezig voor een kort meditatief moment. Daarna wandel ik door de uiterwaarden.

Met één vraag, of in stilte. Welkom om met mij mee te verstillen en wandelen. Rond 9.00 uur is er een kop koffie of thee en gaat de dag weer verder. Fijn als je je even aanmeldt voor de ochtend waarop je meebeleeft.

*Irene Plum*



## Laten mijn woorden helend zijn

**Niet de enige zal ik zijn die  
elke keer weer  
verbijsterd hoor  
wat wereldleiders zeggen,  
welke taal zij uitslaan.  
Niet de enige zal ik zijn die  
voelt dat woorden pijn doen  
kapotmaken, breken.**

Bladerend door de oecumenische liedbundel 'Zangen van zoeken en zien' kwam ik de volgende liedtekst tegen van Michaël Steehouder. Ik hou van zijn teksten, die voor mijn gevoel dichtbij ons staan - in onze wereld, in onze tijd.

Van Michaël Steehouder is ook de bundel 'Scherven van zekerheid'. Op de achterflap lees je dat hij liederen wil schrijven 'waarin je jezelf kunt herkennen, maar die je ook naar boven doen klimmen'.

Dit lied ontmoette ik al bladerend:

*Als ik spreek tot wie, tot jou,  
laten mijn woorden stevig zijn,  
tegen onrecht, tegen doden  
waarheidwoorden zijn.*

*Als ik spreek tot wie, tot jou,  
laten mijn woorden helend zijn,  
dat zij duizendmaal vergeven  
tot verzoening zijn.*

*Als ik spreek tot wie, tot jou,  
laten mijn woorden zegen zijn,*

*dat zij weerloos en bescheiden  
vol waardering zijn.*

Zo kan het ook, zo kan het anders. Het lied staat als lied 121 in genoemde bundel. Met een melodie van Chris van Bruggen.

Het is een lied dat je naar boven doet klimmen.

*Martine Nijveld*



## In memoriam

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken



### **Jacques Neeteson (17 juni 1954 - 5 februari 2026)**

Jacques woonde sinds 1998 met Anne-Marie aan de Benedendorpsweg, genietend van de uiterwaarden. Hij werkte jarenlang in Haren op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en werd later in Wageningen hoofd Agro Systeemkunde. In dit vakgebied heeft hij veel betekend en belangrijke initiatieven genomen. Hij had een scherp analytisch vermogen, deed graag onderzoek, vooral de verbinding met mensen vond hij belangrijk en daar investeerde hij in. Lang leefde Jacques met gezondheidsklachten. Hij had een sterke levenswil en veel mensen om zich heen. Hij was er dankbaar voor, ook voor zijn zoons Arthur en Constantijn. Toen zijn lichaam echt kwetsbaarder werd ging hij zijn afscheid vormgeven. In de Oude Kerk klonken verhalen over zijn leven, betekenisvolle muziek en het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Over de ethiek van het omzien naar elkaar, in naam van God. Jacques werd begraven op Natuurbegraafplaats Koningsakker. Hij werd 71 jaar. (IMP)



### **Brand van Roekel (5 mei 1945 - 11 februari 2026)**

Brand groeide op in een streng gelovig gezin, waardoor hij er in zijn latere leven misschien wat makkelijker mee omging. Hij was een harde werker en begaafd klusjesman. Voor Eef en zijn drie kinderen met hun gezinnen stond hij altijd paraat. De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam achteruit. Eind vorig jaar werd hij opgenomen in De Rhederhof te Rheden. Bij het afscheid werd uit Johannes 14 gelezen: 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen'. Troostend, omdat Brand zich afvroeg of hij 't in zijn leven goed gedaan had en of er voor hem wel een plekje zou zijn in die hemel, bij God. In de aula bij Koningsakker vertelden zijn kinderen zijn levensverhaal. En aan het graf klonk het "We'll meet again". Het 'bevrijdingskind' werd bijna 81 jaar. (Ada Mosterd)



### **Evert Gerritsen (17 juli 1930 - 17 februari 2026)**

Op dinsdag 17 februari overleed Evert (Eep) Gerritsen. Lieve man van Mieke Gerritsen-van Kooten, zorgzame vader en schoonvader, opa en oude opa. Positief, altijd voor je klaarstaand, sociaal. Eep werd geboren in Dieren. En na in het noorden van het land gewoond te hebben (druk met fabriek en gezin) keerden ze terug bij de bossen. Heel wat fietskilometers zijn daar en eerder gemaakt. De laatste jaren vonden ze een zorgzame plek in Het Schild. Geloven was voor Eep omgeven geraakt met vragen, maar wat bleef was de waarde van liefde, elkaar helpen, in voorspoed en tegenspoed. Eep is 95 jaar geworden. De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 25 februari in uitvaartcentrum Slingerbos in Ede, waar ook het lied klonk dat Eep graag en voluit meezong: 'U zij de glorie'. (MN)



### **Gien Bakels (12 december 1933 - 8 maart 2026)**

Op 8 maart overleed Gien Bakels, twee jaar ná tweelingzus Riet: levenslange verbondenheid. Gien werkte in de zorg, in Rotterdam en later (vanuit Wolfheze) in Arnhem. Een onafhankelijk mens, zelfstandig, stoer en vrolijk. Met een groot netwerk van lieve mensen om haar heen, waarin ze actief investeerde. Gien hield ook veel van dieren. Vond voor haar (laatste) hond en kat een nieuw thuis, toen ze zelf te ziek werd om voor hen te zorgen. Ze had haar vaste plek in onze kerk. Geloven hoorde een leven lang bij haar. In al haar eigenheid heeft ze haar afscheid vormgegeven. Boven haar rouwbrief schreef ze dat ze dankbaar was voor het leven dat God haar had gegeven. En: 'Bij U ben ik geborgen'. Op vrijdag 13 maart was de afscheidsdienst in de Vredeberg kerk. Daarna is Gien begraven in Wolfheze. (MN)



### **Wout Buit (3 oktober 1934 - 17 maart 2026)**

Op maandag 23 maart namen we op Koningsakker afscheid van Wout (Wolter) Buit, weduwnaar van Ali Buit-Blancke, die in 2024 overleed. Zorgzame vader en schoonvader: hij stond altijd voor je klaar. Zijn liefde uitte hij in doen. En als grootvader en overgrootvader genoot hij intens van de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wout woonde lang met Ali aan de Van Ewijkweg in Oosterbeek. Zijn leven was verbonden met de vrachtwagen, waarop hij in zijn werkzame leven reed. En na zijn pensioen vulden allerlei bezigheden zijn dagen. De laatste tijd werd hij verzorgd in de Molenberg. Wout was dankbaar voor al die lieve mensen die zich om hem bekommerden. Bij de afscheidsdienst, in de kring van familie en naasten, klonk o.a. 'Ga met God en God zal met je zijn'. Wout is begraven op de Koningsakker. (MN)

# Mijnhart

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl

www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek (hoofdkantoor)

Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

## Uw advertentie hier?

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

## DE IJZERWARENHANDEL



Oosterbeek:  
Weverstraat 15,  
Tel. 026-333 22 52

Velp:  
Hoofdstraat 200  
Tel.: 026-361 89 95

## FLORA FAUNA BLOEMEN

Bloemdecorateurs



026 - 33 90 520  
www.florafaanbloemen.nl  
bestelling@florafaanbloemen.nl  
van Toulon van der Koogweg 8 Oosterbeek



## BERENDSEN

schilderwerken b.v.

### Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:

- Buitenschilderwerk
- Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten
- Behangen
- Wandafwerking
- Houtrot sanering
- Restauratie-werken
- Spuitapplicatie
- Periodieke controles

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520  
info@berendsenschilderwerken.nl

## COLORS @ HOME VAN TUIL

WONINGRICHTING

BEHANG | GORDIJNEN  
RAAMDECORATIE  
TAPIJT | LAMINAAT  
PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek  
Telefoon (026) 33 33 435  
E-mail vantuil@colorshome.nl  
www.colorshome-oosterbeek.nl

## Ariese Vastgoed- onderhoud B.V.

Bij ons kunt u terecht voor vakmanschap op gebied van:

- Binnen- en buitenschilderwerk
- Restauratie/renovatie en reparatie
- Glaszetten
- Behangen (ook vliesbehang)
- Spuitwerkzaamheden

☎ 06 48620382  
✉ info@arieseonderhoud.nl



## Meijer Natuursteen

Strodorpsweg 27 6861 EN Oosterbeek

Tel. 026-3337994  
Fax 026-3341881

info@meijer-natuursteen.nl  
www.meijer-natuursteen.nl

Voor sieraden en reparaties



Con Vogel

Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek  
Tel.: (026) 334 13 21



Uitvaartverzorging  
*Rutger Stroink*

Hèt gezicht bij  
iedere uitvaart

Ook in uw  
woonplaats!

06 - 21 54 50 42

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl

## De Geest krijgen

Op een druilerige woensdag heb ik een gesprek met ds. Taco Bos, geestelijk verzorger bij Pro Persona in Wolfheze en Arnhem. Omdat ik aan de vroege kant ben, heb ik nog even tijd om in de aanbouw van de Opstandingskerk rond te kijken en te zien wat een mooie gedachten, tekeningen en schilderijen hier aan het papier zijn toevertrouwd.

Het loopt tegen Pinksteren. Het feest van de Geest. Daarover heb ik een gesprek met ds. Taco Bos. Op het terrein in Wolfheze wonen zo'n 450 mensen die langdurige zorg nodig hebben.

Zelf vind ik Pinksteren een moeilijk onderwerp. Taco Bos zegt: "Ik vind het het mooiste feest. Je staat even in vuur en vlam." Maar ik merk niet dat Hij met de wereld bezig is, zeg ik. Vooral niet nu er zoveel afschuwelijke dingen gebeuren in de wereld.

"Misschien moeten wij onze ogen scherpen en ons afvragen: Waar is Hij misschien aan het werk? Denk aan 1989 Leipzig. Opeens was daar die geweldloze ommekeer: de muur viel. Op zo'n moment wordt duidelijk: de Geest laat ons niet aan ons lot over. Het verhaal van Jezus gaat door," zegt hij.

"Zelf voel ik mij geïnspireerd door de Geest. En ik ervaar de Geest in de ontmoetingen met mensen." Taco vindt de gekozen titel: de

Geest krijgen, heel mooi. Er spreekt passie en enthousiasme uit.

Taco begon zijn werk in Engeland, na zijn studie theologie in Nederland. Eerst was hij predikant in een arme wijk in Oost-Londen. Na een paar jaar werd hij daar ook geestelijk verzorger in een psychiatrische kliniek. Daar sloeg de vlam over: hij voelt zich in deze omgeving geïnspireerd door de Geest. Hij voelt de Geest in de menselijke ontmoeting. Na zo'n zeven jaar in Londen keert hij met zijn gezin terug in Nederland. In Wolfheze vindt hij zijn plek; werken met mensen die langdurige psychiatrische zorg nodig hebben. "Ik geef door te luisteren en door te praten. In die ontmoeting waait voor mij de Geest."

Bij Pro Persona werken verschillende geestelijk verzorgers vanuit verschillende invalshoeken. Taco voelt zich verbonden met de Protestantse Kerk en die verbinding krijgt gestalte door zijn band met onze gemeente.

Twee keer per maand zijn er 's zondags christelijke vieringen en twee keer andere vieringen. Eén keer per maand is er een groeps gesprek en twee keer per maand bijbelkring voor de bewoners die er aan mee willen doen. Ook kunnen ze altijd terecht om pijn of verdriet te benoemen.

Ook hier ervaart Taco de Geest: "Ik hoop altijd, dat mensen de hoop op betere tijden kunnen vasthouden. Daarbij vind ik de samenwerking met zorgverleners die om de patiënt heen staan, heel belangrijk." Helaas is er een groeiend tekort aan vakkrachten.

Taco ervaart de Geest als warmte. Tijdens zijn werk met de bewoners ziet hij mooie, creatieve dingen ontstaan, zoals mooie gedichten en ontroerende dingen die gezegd worden. De Geest krijgen geeft passie, zowel bij Taco als bij de mensen waar hij met grote liefde mee mag werken.

Wij wensen Taco en de bewoners van Pro Persona toe dat zij vaak passie ervaren of te wel: de Geest krijgen.

Opgetekend door Joke Weening



**Zondag 3 mei**

Op de zondag tussen Koningsdag en de dagen van 4 en 5 mei vieren we het Avondmaal. De Maaltijd waarbij - net als op deze dagen - dood en leven dichtbij elkaar staan, gedenken en vieren. Het verhaal van Noach en de regenboog staat centraal op deze dag. Het rooster van BijbelBasics reikt ons dit verhaal aan. Ik peins er nog even over, maar wellicht gaan we 'misschien wel leukste lied uit het Liedboek' bij zingen: lied 163, waarin de dieren voorbijkomen: de os en de ezel, de wolf en de wezel, de krekkel en de mier, de gekko en de gier, de hamster en de huisjesslak, de kikker en de kakkerlak (enz. enz.).

Een lied dat hoopvol eindigt met: 'Ontroerd ziet Noach naar omhoog en ziet de eerste regenboog, een teken in de wolken: God zegent álle volken'. En tussen alle betekenisvolle dagen in zingen we op deze zondag ook het Wilhelmus.

*Martine Nijveld*

**Herdenken**

Op 4 mei om 18.00 uur organiseert de Raad van Kerken een bezinningsbijeenkomst in de Bernulphuskerk. Voorganger is Toos Jurrius. Dick van der Meer verzorgt de muzikale begeleiding. Men kan een lichtje aansteken en er is gelegenheid een witte roos neer te leggen bij een arrangement van steen en prikkeldraad. Er zullen liederen klinken, gebeden en gedichten.

Na afloop van het bezinningsmoment kan ieder die



dat wil aansluiten bij de stille tocht, die om 18.45 uur vanaf het plein van het Gemeentehuis vertrekt. Bij de Nationale Herdenking staan we stil bij de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door geweld zijn omgekomen.

**Anders Vieren - Jubilate Deo**

**Zondag 10 mei** is er weer een Anders Vieren dienst. Het afgelopen jaar waren de thema's Stille en Aan tafel - in gesprek gaan met elkaar. Dit keer is het thema: Jubilate Deo: Zing voor God!

Muziek en zingen staan centraal in deze dienst, in allerlei vormen en stijlen. Net zo veelkleurig als onze gemeente is. Hebben jullie een lievelingslied? Samen zingen en samenzijn geven verbinding en geven de gelegenheid om elkaar op een andere manier te zien en te leren kennen.

Iedereen is uitgenodigd om in kleurrijke kleding naar de dienst te komen! Van jong tot ouder, iedereen zal tijdens de dienst in de kerkzaal aanwezig zijn. Na de dienst zal er feedback worden gevraagd zodat we weten welke elementen van de dienst voor herhaling vatbaar zijn en hoe de gemeente de dienst heeft ervaren.

*Werkgroep Anders Vieren: Marie-Louise, Peter, Gelske, Jaap, Susan, Martine en Irene*

**Hemelvaartsdag vieren (en wandelen)**

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er om 9.30 uur een korte viering in de Oude Kerk, met ruimte voor muziek, symbool, bezinning. Daarna is er tijd voor koffie, thee en ontmoeting, misschien wel buiten. Om de traditie van het dauwtrappen in ere te houden, starten we (voor wie wil én als het weer het toelaat) om 8.30 uur met een wandeling vanaf de kerk door de uiterwaarden. We zullen ruim op tijd terug zijn voor de viering.

*Irene Plum*

**Zomerviering op zondag 14 juni**

De jaarlijkse zomerviering in de Opstandingskerk in Wolfheze is een gezamenlijke viering van Pro Persona, van het dorp Wolfheze en van onze Protestantse Gemeente. De dienst wordt voorbereid met een groepje mensen uit deze geledingen. Mieke van Dommelen is organist, Kor Mollema speelt euphonium en er is een klein zanggroepje vanuit onze gemeenschap. Voorganger is ds. Martine Nijveld. De viering begint **om 10.30 uur**. Voor deze viering kiezen we altijd een aansprekend thema. Welk thema het dit keer wordt, is nog een verrassing. Van harte welkom!

*Martine Nijveld*

**Pinksteren met fotochallenge**

Op **24 mei** vieren we Geestkracht. Op een overrompelende manier óf juist stilletjes. Hoe dan ook is het: 'Ik laat een lichtje branden voor jou'. Voor deze viering heb ik een fotochallenge bedacht: beelden waarin voor jou 'het vuur van de geest' op de een of andere manier zichtbaar wordt. Ik nodig jullie uit om daar creatief over na te denken en ze mij via app of mail op te sturen (met een kleine toelichting).

*Irene Pluim*

**Pinkstermanifestatie**

Na de viering in de Vredebergkerk zijn we welkom op het plein voor de Bernulphuskerk voor de jaarlijkse Pinkstermanifestatie, georganiseerd door de Raad van Kerken: buiten op het plein, gewoon aan de straat, in het midden van de gemeenschap, met mensen uit andere kerken en misschien ook met voorbijgangers. Er is ruimte voor goede woorden, voor vrolijke pinksterliederen en voor ontmoeting.



Slavernij monument Oosterpark Amsterdam  
fotograaf: Erwin de Vries - 2002 - Arthens

**Zondag 28 juni - aandacht voor Keti Koti**  
**Steeds meer protestantse gemeentes besteden rond 1 juli aandacht aan Keti Koti. Op de website van onze Protestantse Kerk kun je hierover lezen:**

Jaarlijks vindt de Nationale Herdenking van het Nederlands Slavernijverleden plaats. Tijdens deze herdenking staan mensen in het Nederlands Koninkrijk en de overzeese gebiedsdelen stil bij deze pijnlijke geschiedenis. En bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog sterk doorwerkt in het leven van mensen. De meeste van de herdenkingsactiviteiten vinden plaats rond Keti Koti, 1 juli, maar in principe is de herdenking breder. Ook de Protestantse Kerk staat stil bij dit thema.

Vorig jaar bestedden we in onze gemeente voor het eerst aandacht aan dit thema in een kerkdienst. Dat willen we dit jaar opnieuw doen. De dienst wordt met een kleine groep vanuit onze gemeente voorbereid.

*Martine Nijveld*

**Overstapviering**

Een aantal kinderen uit groep 8 zal op **zondag 5 juli** een grote stap zetten: van groep 8 naar middelbare school, van kindernevendienst naar tienergespreksgroep of ook van Wiebers naar Blue. Wij gaan die stap vieren mét hen en zijn zo samen echt gemeenschap van jonger en een beetje ouder.

*Irene Pluim*

**Taizé vespers**

De oecumenische werkgroep Zin op Zondag organiseert in de zomermaanden maandelijks een Taizé-vesper van 16.30 - 17.00 uur in de Oude Kerk. De eerste twee data zijn **17 mei** en **28 juni**.

**Conventie Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN)****Ook dit jaar weer is er rond Hemelvaart een conventie van CWN.**

Een paar dagen op een plek zijn waar ruimte is om samen de Bijbel te openen, te luisteren naar inhoudelijke bijdragen, samen te bidden, in gesprek te gaan over geloof en het leven van alledag. Wij gaan hier met plezier naar toe, net als een aantal anderen uit onze gemeente. Want er is ook een zeer gevarieerd programma voor kinderen en tieners. Meer info over de inhoud en het programma kun je

lezen op de website

<https://www.cwn-cwj.nl/voorjaarsconventie-2026/>

Je kunt vier dagen deelnemen op De Betteld, maar ook een dagje mee genieten is mogelijk.

Mocht je vragen hebben of vind je het leuk om andere gemeenteleden op de conventie te ontmoeten? Laat het weten aan Henrita Woudenberg (**06 4815 6788**.)

## Geestkracht en diaconaat

**Dit kerkblad staat in het teken van Pinksteren en gaat over Geestkracht. Het gaat over geïnspireerd raken, je laten raken door de Geest. En dat geïnspireerd worden of je laten raken door heeft ook te maken met diaconaat, dichtbij en ver weg. Ik noem enkele voorbeelden.**

Paus Leo XIV die zich openlijk uitspreekt tegen oorlogen die in naam van God gevoerd worden. Of al die mensen die meelopen in vredesmarsen. Paus Leo XIV is natuurlijk niet zomaar iemand die wat roept, maar een leider die vanuit Jezus' evangelie een ander geluid laat horen.

Zo kwam een paar jaar geleden de vraag op: kunnen of moeten wij mensen helpen die hun energierekening

niet kunnen betalen vanwege de hoge gasprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne? Met alle kerken samen richtten wij het Energienoodfonds op en in de gemeente Renkum heeft dit intussen zijn nut bewezen. Met de huidige hoge energiekosten is het niet ondenkbaar dat opnieuw een beroep op dit fonds zal worden gedaan. Het Energienoodfonds begon klein, iemand zag de noodzaak van zo'n fonds en nu is het goed bekend bij de hulpverlenende instanties. Mensen worden geraakt en beginnen een actie.

Fijn dat er met het Energienoodfonds zo geholpen kan worden dat mensen hierdoor minder stress en financiële zorgen hebben.

Jannie van Doorn

## Heel de aarde en de kunsten.

**De afgelopen maand hebben we ons in Renkum kunnen laten inspireren door het werk van ArsProDeo. Beeldende kunstenaars, die beeldend bewogen zijn met de schepping. Een initiatief in samenwerking met de GroeneKerken.**

Maar naast dit collectief zijn er ook andere kunstenaars die willen werken aan bewustwording van de schade aan de natuur en ons willen inspireren om in beweging te komen.

Er is ook een collectief van kinderboekenschrijvers en een collectief van ecodichters, die de schoonheid van de taal willen inzetten voor bewustwording. Zij zijn van deze tijd.

In haar boekje: 'Plant, mens, dier', laat de schrijfster, Mieke Koenen zien dat Ida Gerhardt ruim driekwart eeuw eerder ook al actief was als voorvechtster van natuurbehoud. In haar bundel 'Kwatrijnen als wapen' lezen we bijvoorbeeld:

*Het schoon van Holland: welhaast doodgesnoeid;  
De vogel zwijgt, de rank is uitgebloeid.  
Een harde zon schijnt op de koolaspaden,  
Waarlangs gekneusde dovenetel groeit.*

Je voelt haar verontwaardiging in de woorden: doodgesnoeid

en koolaspaden. De natuurlijke omgeving rond de plaatsen waar Ida woonde verschijnt vaak met naam en toenaam in haar gedichten.

De schrijver Jac. P. Thijsse (1865-1945) was een inspirerend voorbeeld voor haar. Ook hij zette zich in voor natuurbescherming en u herinnert zich misschien nog wel de populaire Verkade-albums, een educatieve reeks. Zijn

beschrijvingen werden geïllustreerd met plaatjes die verpakt zaten bij koekjes van Verkade.

Wij bieden twee mogelijkheden aan om beter kennis te maken met Ida Gerhardt en haar beweging om de natuur, maar we zullen ook zelf actief zijn. Nanda Jansen en Elisabeth van Ketwich zullen ons nog meer vertellen over het werk en de persoon van deze vrouw. Nanda is Neerlandicus, studeerde moderne letterkunde en boekwetenschappen en een deel van haar leven was ze docent in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs. Elisabeth studeerde klassieke talen en was tot 1999 docent Latijn en Grieks.

Data: woensdagmorgen 6 mei van 10.00 - 12.00 uur of donderdagavond 7 mei van 19.30 - 21.30 uur.

Plaats: Stenenkruis 14, Oosterbeek. Opgeven bij: Wil van Egmond, 06 1553366 of [groenekerkerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl](mailto:groenekerkerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Werkgroep Groene Kerk



## Opbrengst inzameling

In de hal bij de hoofdingang van de Vredebergkerk staan twee dozen voor postzegels, kaarten, lege cartridges, oud geld en mobieltjes. Het is nog steeds de moeite waard deze dingen te bewaren want landelijk kregen we de volgende informatie over de opbrengst.

In 2025 was de opbrengst € 25.255,90 (€ 21.828,80 via postzegels en kaarten, € 2.427,10 via cartridges en mobieltjes, en € 1.000,- via oud muntgeld). In 2024 was de opbrengst € 25.961,60 (€ 22.738,15 via postzegels en kaarten, € 2.683,45 via cartridges en mobieltjes, en € 540,- via oud muntgeld). In 2023 leverde het totaal € 32.885,12 op en in 2022 € 31.393,88. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB veel mensen ondersteunen.

Wij nodigen u uit om deze spullen te deponeren in de daarvoor bestemde dozen. Wilt u meer over het hoe en wat weten, neem dan contact op met Anita Berghege (026 3336 776)



## Aandacht voor Oekraïne

In het tweede kwartaal is de collecte voor het werelddiaconaat bestemd voor Oekraïne. De oorlog in Oekraïne sleept zich nu al meer dan vier jaar voort en de aandacht in het westen voor het menselijk lijden lijkt soms te verslappen. Kerk in Actie ondersteunt in Oekraïne slachtoffers van de oorlog door noodhulp, warme opvang voor gezinnen en kinderen, en psychosociale steun via samenwerkingen met lokale kerken en partnerorganisaties.



De projecten van Kerk in Actie in Oekraïne richten zich op de directe gevolgen van de oorlog voor gezinnen en gemeenschappen. Met zorgvuldig geselecteerde acties helpt de organisatie mensen om hun leven stap voor stap weer op te bouwen. Dit gebeurt door te voorzien in materialen voor opvangplaatsen, voedselpakketten en persoonlijke begeleiding. Onze hulp en ons gebed blijven nodig!

*Namens de ZWO-commissie, Bas van Helden*

## Nieuwe penningmeester CvK

**In bijEen in 2022 heb ik me voorgesteld als nieuw lid van het College van Kerkrentmeesters (CvK).**

Met plezier ben ik als notulist aan de slag gegaan totdat begin 2023 mijn jongste zusje overleed, wat me flink uit evenwicht bracht. Ik viel uit op mijn werk en ook ben ik tijdelijk gestopt bij het CvK.

Dat tijdelijke is best een flinke periode geworden en eind 2024 had ik weer goede energie om mijn taak opnieuw op te pakken. Met Marianne van Helden - de huidige penningmeester - had ik

geregeld een goed gesprek over de taak van penningmeester.

Zij doet dit al ca acht jaar op fantastische wijze, samen met Anke Buntjer, en ik had niet het idee dat dit wat voor mij zou zijn. Toch ga ik de uitdaging aan om deze taak over te nemen met de wetenschap dat Marianne mij voorlopig nog goed zal gaan souffleren.

Dank aan haar voor haar mooie

inzet en het vertrouwen om aan mij over te dragen.

*Annemarie Koopmans*



## Inkijkje in de activiteiten van de Blue

Enmaal per twee weken op vrijdagavond is er van alles te beleven in de kelder van de kerk. Nadat de Wiebers hun activiteit hebben gehad, begint de Blue avond. Nog even snel tijd om hoi en doei te zeggen tegen de Wiebers en dan met een kopje thee en tijd om even bij te kletsen begint het programma. Het programma is heel divers en elke keer weer anders. We proberen er elke keer wat gezelligs van te maken, en af en toe verbinding te zoeken met de Wiebers en andere gemeenteleden.

Dit jaar zijn we gestart met het oplossen van een moordmysterie. In een Italiaans landhuis was een moord gepleegd, maar wie had dat gedaan? Was het Don Limoncello, de kok, de pizza-koerier of toch de gondelier? Gelukkig hebben we het mysterie opgelost en bleek de pizza-koerier meer in haar mars te hebben dan eerst verwacht.

We zijn in februari samen met de Wiebers wezen sporten in de gymzaal. Twee uur lang diverse balspellen met elkaar gedaan. Het was een gezellig en sportieve avond.

In maart hebben we samen met de Wiebers een maaltijd georganiseerd waarbij iedereen

een (oudere) introduc e (vanuit de kerkelijke gemeente) mee mocht nemen. Om 18.00 uur waren de tafels gedekt en was iedereen welkom. We hebben met elkaar gepraat (aan de hand van vragenkaarten) en na het eten samen een quiz gedaan.

We hebben terug gehoord dat het een zeer geslaagde avond was, dat men zich welkom voelde (echt een avondje uit).

De komende tijd staan nog allemaal leuke activiteiten op de planning, onder andere beachvolleybal en als afsluiting het kamp.

**Ben je tussen de 12 en 20 jaar, kom dan gerust een keer kijken!**



## Zomerkamp 2026

Op 13 en 14 juni is het zover. We gaan op kamp met alle jongeren vanaf acht jaar die mee willen. We vertrekken op zaterdagochtend en komen in de loop van zondag terug. We gaan naar een scoutingblokhut ergens in Nederland. Wij vinden het leuk als je mee gaat.

Voor vragen kunnen jullie bellen met Henri tte Artz (06 4407 6728) of mailen naar [pknoosterbeekzomerkamp@gmail.com](mailto:pknoosterbeekzomerkamp@gmail.com)

Opgeven

geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren

**save the date**  
**11 juni 2026**

**bijeenkomst voor jeugdwerkers en ouders/verzorgenden**  
**ism de Kiemplaats**  
**19.45 tot 21.45**  
**vooraf een gezellige soep maaltijd**

Voor opgave en meer info, zie de contactgegevens van de jeugdoudersling, Anne Minnema, op pagina 19!

**Oppas** (0 tot 4 jaar) en **kindernevendienst** (basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

**Tieners:** elke zondag welkom en elke eerste en derde zondag van de maand tienersgespreksgroep



## Kerklunch

Op **dinsdag 19 mei** bent u van harte welkom op de laatste kerklunch van dit seizoen. We starten om 12.00 uur, u bent welkom vanaf 11.45 uur.

Aanmelden kan bij Rike van den Berg tot en met 17 mei (**026 3341 387** of **vandenbergrike92@gmail.com**). Daarbij kunt u aangeven of u wil worden opgehaald (met of zonder rollator).

We maken binnenkort het programma voor het komende seizoen. We kregen al een paar goede ideeën aangereikt. Hierover in de volgende bijEen meer. We wensen u mooie zomermaanden.

*Philippine, Rike en Kathy*

## Wijkontmoetingen in Zuid

Het voorjaar heeft de natuur al volop in beweging gebracht. Ook de Kerkgroep Pastoraat gaat met nieuwe energie aan de slag met een aantal mooie activiteiten.

In wijk Zuid zullen een drietal wijkontmoetingen rond het thema Geestkracht worden georganiseerd. De gemeenteleden uit wijk Zuid vinden in deze bijEen een aparte uitnodiging. Graag ontmoeten wij u! In samenwerking met de Kerkgroep Diaconaat zal er deze zomer een aantal keren een zomerinstuif worden georganiseerd. Op pagina 14 in deze bijEen vindt u hier meer informatie over.



## Samen aan het werk

**Eind januari is de kerkenraad gestart met de twee nieuwe voorzitters en een jeugdouderling. Vernieuwing is verandering, het is wennen aan elkaar, maar we hebben met elkaar hetzelfde doel voor ogen: kerk-zijn in de volle breedte.**

Binnen het College van Kerkrentmeesters gaat Marianne van Helden na acht jaar haar plek als penningmeester afstaan aan Annemarie Koopmans. Marianne, dank voor alle tijd die je in het penningmeesterschap gestoken hebt. Het was goed om met jou samen te werken, je uitleg naar de kerkenraad over jaarverslagen en begrotingen was duidelijk en plezierig. Je gaat nog wel door binnen het CvK, en kunt Annemarie waar nodig ondersteunen. Fijn!

Ook Douwe de Vries heeft zijn werkzaamheden binnen het CvK beëindigd. Jij was acht jaar actief zowel binnen de kerkenraad, als binnen het CvK. Dank voor je positieve en opbouwende aanwezigheid. En fijn dat jij

nog betrokken blijft met het computergebeuren tot daarvoor een opvolger gevonden is.

Binnen de kerkenraad hebben we onverwacht afscheid genomen van Andrea Gnoth. Zij was onze communicatieouderling. Helaas heeft zij vanwege gezondheidsredenen moeten besluiten om haar taak voortijdig neer te leggen. Niets levensbedreigend, maar wel veel energie-vragende klachten hebben haar hiertoe doen beslissen. Jammer Andrea, je was een positief-kritisch meedenkend ouderling. Wij wensen je alle goeds.

Eind maart was in Wageningen een voorlichtingsavond voor kerken over "gifvrije bloemen". Hier waren

zeven mensen uit onze kerk bij aanwezig. Een zinvolle avond, waar het belang van gifvrije bloemen en hoe dit zou kunnen binnen de kerk aan de orde kwam. Hoe dit binnen onze kerk zou kunnen, wordt nu bekeken en zodra het plan verder uitgewerkt is, zullen we u als gemeente alle ruimte geven om mee te denken in mogelijkheden. Zo zijn en blijven we bezig met alles wat het kerk-zijn inhoudt, midden in deze onrustige wereld, vertrouwend op Gods aanwezigheid. God zij met ons.

*Namens de kerkenraad,  
Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba*

## Zomerinstuif 2026

Ook dit jaar nodigen de Kerkgroepen Diaconaat en Pastoraat u van harte uit voor de zomerinstuif en wel op de volgende dinsdagen: 9 juni, 14 juli en 11 augustus. Noteert u deze data in uw agenda? Iedereen is welkom, nodig ook gerust burens, vrienden of familie uit!

U bent welkom vanaf 16.00 uur, dan staan de deuren van de Vredebergkerk voor u open, rond 17.30 uur gaan we aan tafel en we sluiten om ongeveer 19.00 uur af. Elke middag is er voldoende ruimte voor ontmoeting en voor een spel.

Om in te schatten voor hoeveel mensen wij de tafels moeten dekken is het fijn om te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Als u graag opgehaald wilt worden kunt u dat ook aangeven. Bij wie u zich kunt aanmelden leest u tijdig in de

Zondagsbrief en op onze website. Na afloop staat er een giftenbus voor uw bijdrage. De gemaakte kosten vergoeden we graag aan de kookvrijwilligers en denken daarom aan een richtbedrag van € 5,- p.p.

En dan gelijk een oproep voor kookvrijwilligers. Wie helpt ons met het koken voor 4-6 personen? Het menu bepalen we samen en is elke keer weer een verrassing. Aanmelden als kookvrijwilliger kan bij Rika Gerritsen (026 3333 872, [rika.gerritsen@xs4all.nl](mailto:rika.gerritsen@xs4all.nl)) of bij Jannie van Doorn (06 4465 8321, [jsvdoorn@xs4all.nl](mailto:jsvdoorn@xs4all.nl)).

## Oude Kerk

**Het voorjaar is begonnen en daarmee start ook het bezoekerseizoen. Van 1 mei tot en met september is de Oude Kerk weer open voor publiek. Actuele openingstijden vindt u op [www.oudekerkoosterbeek.nl](http://www.oudekerkoosterbeek.nl).**

Ook in de winter is er hard gewerkt. Rond Kerst en Pasen vonden sfeervolle vieringen plaats en de winterconcerten trokken in hun jubileumjaar een recordaantal bezoekers.

Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd: de reguliere schoonmaak is geregeld, de zolder opgeruimd en er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de juiste steensoort voor herstel van een beschadigde muur. De winkel is uitgebreid met nieuwe items, waaronder een CD met muziek uit de Oude Kerk, kaarsen van de kloosterzusters uit Oosterbeek en kleine artikelen voor kinderen.

Onze gidsen en gastmensen staan klaar om bezoekers te verwelkomen en mee te nemen op een reis door de geschiedenis.

Wilt u helpen dit verhaal levend te houden?

- Word gastheer of gastvrouw

bij de informatietafel

- Word gids en geef geschiedenis een stem

Meer informatie: Theus van den Broek (06 2256 47 83)



## Zin op Zondag

**Ook deze zomer organiseert de werkgroep 'Zin op Zondag' vier middagconcertjes in de Oude Kerk van 17.00 tot ongeveer 17.30 uur.**

Op 10 mei, 14 juni, 12 juli en 9 augustus kunt u luisteren naar veel belovende muziek van diverse ensembles. De toegang is vrij met een collecte bij de uitgang die bestemd is voor het onderhoud van de Oude Kerk en de onkosten. Het afgelopen jaar konden we opnieuw een mooi bedrag van € 1000 schenken aan de Stichting Vrienden van de Oude Kerk.

Zondag 10 mei zal het Giovedì Strijkkwartet 'een gevarieerd programma spelen, met zowel luchtigheid als romantische uitschieters.' Via de zondagsbrief, beamer en de website zullen we u op de hoogte houden van de concertjes.

We hopen velen van u deze zomer in de Oude Kerk te ontmoeten!

*Een muzikale groet van de werkgroep 'Zin op Zondag', Agnes Schok, Dineke de Graaf, Liesbeth van Doorn, Jet Kooderings en Maartje Stolwijk*

## Kerkbalans 2026

**Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we in januari weer de actie Kerkbalans kunnen organiseren. Voor het eerst waren de acties voor Kerkbalans en voor de diaconie administratief van elkaar losgemaakt.**

Op 694 adressen is een verzoek bezorgd om een toezegging te doen; 392 formulieren zijn rondgebracht door de "lopers" of via de post verstuurd en 302 zijn verstuurd als mail. De papieren formulieren hadden voor het eerst ook een QR-code waarmee de toezegging "digitaal" kon worden doorgegeven. Uiteraard werden de formulieren ook nog door de lopers opgehaald.

We hebben 501 toezeggingen teruggekregen en hiermee kwam de toegezegde bijdrage voor 2026 uit op ruim € 256.000. Gemiddeld per adres dus ongeveer € 511. In 2025 was de opbrengst voor de kerk ruim € 248.000 en hadden we 553 deelnemers, ongeveer € 448 per adres. We zien al een langer dat het aantal deelnemers afneemt, maar dat de bijdrage per deelnemend adres stijgt. Dit is een bemoedigende maar ook noodzakelijke ontwikkeling omdat door de inflatie de kosten ook jaarlijks stijgen. In de begroting van de kerk is rekening gehouden met een opbrengst van € 235.000, dus we hebben alle reden dankbaar te zijn voor dit resultaat.

Heeft u geen toezeggingsformulier ingeleverd, maar wilt u wel bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar **NL60RABO 0373 7266 86** t.n.v. **CvK Protestantse**

**Gemeente Oosterbeek-Wolfheze** onder vermelding van "Kerkbalans 2026".

De sterk verkorte weergave van de Jaarrekening 2025 in de tabel werd op 14 april 2026 in het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. Op 21 mei wordt zij in de kerkenraad behandeld voor definitieve goedkeuring en van 13 t/m 20 mei 2026 ligt zij tijdens de openingstijden ter inzage in het Kerkelijk Bureau. Geïnteresseerden kunnen dan ook een exemplaar aanvragen bij de penningmeester.

Het structurele negatieve resultaat is deze keer weer goed zichtbaar. Mede omdat we ieder jaar geld reserveren - vooral voor gebouwenonderhoud - komen ook dit jaar de uitgaven hoger uit dan de inkomsten. Dat ondanks het feit dat u als gemeente in uw bijdragen voor Kerkbalans goed meebeweegt met het inflatieniveau en de rente op onze spaardeposito's het afgelopen jaar hoger uitpakte dan verwacht.

Van de Stichting Vrienden van de



Oude Kerk ontvingen we een forse donatie voor algemeen onderhoud en herstel van het muurtje bij de Oude Kerk. Die werkzaamheden aan het muurtje zullen in 2026 plaatsvinden. Hartelijk dank aan de Vrienden van de Oude Kerk!

Een meevaller was de landelijke beslissing om de herziening in de berekening van het Kerkrentmeesterlijk Quotum nog niet door te voeren, waardoor de kosten hiervoor aanzienlijk lager uitkwamen dan begroot.

*Douwe de Vries,  
Marianne van Helden-Welmers*

### Jaarrekening 2025

#### Opbrengsten en Baten

Bijdragen van leden en anderen	
Opbrengsten onroerende zaken	
Overige opbrengsten en baten	
<b>Totaal Baten</b>	

#### Rekening 2025 in €

272.777
37.125
46.870
<b>356.772</b>

#### Uitgaven en kosten

Kosten (kerkelijke) gebouwen (incl.reserveringen)	
Pastoraat	
Salarissen en vergoedingen	
Overige uitgaven en kosten	
<b>Totaal Lasten</b>	

131.632
159.877
61.719
64.731
<b>417.959</b>

#### Resultaat naar Algemene Reserve

-61.187

## Kerkasiel 7 mei

Het kerkasiel in Kampen loopt nog steeds. Wilt u meer lezen over hoe alles nu loopt, ga dan naar <https://www.kerkasielkampen.nl>. Ook vanuit onze gemeente blijven we een bijdrage leveren. Op **donderdagavond 7 mei van 20.00 tot 22.00 uur** vullen we opnieuw twee uur van deze doorlopende viering. We vertrekken om 18.30 uur met auto's vanaf de Vredebergkerk. Graag hoor ik wie kan/wil rijden. Heel mooi dat er zoveel mensen uit onze gemeenschap trouw meedoen. Ook dank aan iedereen die niet mee kan, maar wel meedenkt/meebidt/meeleeft. Opgave dit keer graag via [ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl](mailto:ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl) of via **06 16 733 742**.

VAN MUSSCHER & SONNEVELD

MAKELAARS



Go Further

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek  
026-333 54 41 [www.w-klaassen.com](http://www.w-klaassen.com)



WandelHoveniers

TUINONTWERP - AANLEG ON-  
DERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759  
vast 026 8811166  
Weverstraat 134  
6862 DT Oosterbeek  
[info@wandelhoveniers.nl](mailto:info@wandelhoveniers.nl)  
[www.wandelhoveniers.nl](http://www.wandelhoveniers.nl)

Uw advertentie hier?

Neem contact op met de  
secretaris van de Kerkgroep  
Beheer

zie p. 19 voor de  
contactgegevens



DUDOK  
STUDIO'S

ARNHEM-OOSTERBEEK

Meer informatie? Ga naar [www.dudokstudios.nl](http://www.dudokstudios.nl)

Ontdek het gemak van  
boeken bestellen bij  
Meijer & Siegers



Je kunt kiezen uit meer dan 71.000 titles.  
Bestellen kan in onze winkel aan de Utrechtseweg  
356 in Oosterbeek, per telefoon of via internet.  
We bezorgen de boeken graag bij je thuis.

**MEIJER & SIEGERS**

026 334 1047 [www.libris.nl/meijerensiegers](http://www.libris.nl/meijerensiegers)

Automobielbedrijf  
G. Westerhof

Jacobaweg 30  
6862 HG Oosterbeek  
Tel.: 026 - 333 22 27

Verkoop van nieuwe en  
gebruikte auto's, alle  
merken  
Verzorging van totaal  
onderhoud van uw auto



**CORNELISSEN** 1907  
installatietechniek b.v.

[www.cornelissenbv.nl](http://www.cornelissenbv.nl)  
026 - 44 33 644



Uw partner voor  
verduurzaming

Uw advertentie  
hier?

Neem contact op met  
de secretaris van de  
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de  
contactgegevens

Uw advertentie hier?

Neem contact op met de  
secretaris van de Kerkgroep  
Beheer

zie p. 19 voor de  
contactgegevens



AUTOBEDRIJF HOOIJER B.V.



DEALER



SERVICE DEALER

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek  
T: 026 334 20 37  
E: [vragen@autohooijer.nl](mailto:vragen@autohooijer.nl)



Stichting Vrienden  
Oude Kerk

- WORD VRIEND -

[www.oudekerkoosterbeek.nl](http://www.oudekerkoosterbeek.nl)

A large, leafy tree with a thick trunk and many branches, set against a background of a dirt path, a field, and other trees. The text is centered over the tree's canopy.

**De Geest van God waait als een wind  
op vleugels van de vrede,  
als adem die ons leven doet,  
deelt ons een onrust mede  
die soms als storm durft op te staan,  
geweld en kwaad durft tegengaan,  
een koele bries die zuivert.**

## Bij de collectes

### Zondag 10 mei

Musicians Without Borders is koploper in het gebruik van muziek voor vredesopbouw en sociale verandering. Muziek geeft kracht, schept verbinding en versterkt empathie. Wij zetten ons in om muzikanten overal ter wereld te inspireren en te ondersteunen, zodat zij de kracht van muziek kunnen gebruiken om positieve verandering in hun gemeenschap te creëren. In samenwerking met lokale muzikanten en organisaties brengen we muziek naar mensen en plaatsen die getroffen zijn door oorlog, gewapende conflicten en ontheemding. Onze methode stimuleert creativiteit en participatie op plekken waar kinderen en gemeenschappen leven in angst, wantrouwen en isolement.

<https://www.musicianswithoutborders.org/nl/>

### Zondag 24 mei, Pinksteren

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van twee bij twee meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van € 4,00 per maand. Wanda Hernández richtte Centrum Kairós op, een pastoraal en diaconaal centrum. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.



### Autodienst:

In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft op de betreffende zondag.

Datum	Tijd	Waar	Wat	Informatie
elke donderdag	10.00 - 12.00	Vredebergkerk	Inloophuis voor ontmoeting en een luisterend oor	Greet Meijer
maandag t/m vrijdag	09.00 - 18.00	Vredebergkerk zij-ingang	Stiltekapel	
6 mei	10.00	Stenenkruis 14	Ecodichter Ida Gerhardt	Wil van Egmond
7 mei	18.30	vanaf Vredebergkerk	Kerkasiel Kampen	Martine Nijveld
7 mei	19.30	Stenenkruis 14	Ecodichter Ida Gerhardt	Wil van Egmond
8 mei, 29 mei		PDC De Herberg	Kom-op-adem "In balans"	<a href="http://www.pdcdeherberg.nl">www.pdcdeherberg.nl</a>
10 mei	16.00	Vredebergkerk	TmT. Jasmijn Dercks. De kracht van eigen regie	Janneke de Vries
10 mei	17.00	Oude Kerk	Zin op Zondag, concert Giovedì Strijkkwartet	Maartje Stolwijk
14 mei	8.30	Vanaf de Oude Kerk	Wandeling	Irene Pluim
19 mei	12.00	Vredebergkerk	Kerklunch	Kathy Jansen
5 juni	8.00	Oude Kerk	Meditatief moment en wandeling	Irene Pluim
9 juni	16.00	Vredebergkerk	Zomerinstuif	Rika Gerritsen
12 juni	8.00	Oude Kerk	Meditatief moment en wandeling	Irene Pluim
13 en 14 juni		scoutingblokhut	Zomerkamp vanaf 8 jaar	Henriëtte Artz
14 juni	17.00	Oude Kerk	Zin op Zondag, concert Ensemble Triskelion	Maartje Stolwijk
19 juni	8.00	Oude Kerk	Meditatief moment en wandeling	Irene Pluim
26 juni	8.00	Oude Kerk	Meditatief moment en wandeling	Irene Pluim

### Ds. Irene Pluim

06 1050 6090

ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek.

Vrije dag: woensdag

### Kerkelijk Bureau

026 3333 094

kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur

### Kerkenraad

Voorzitters: dhr. Peter van Dijk (06 1511 6572) en mw. Janneke de Vries (06 1448 7301)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

### Kerkgroep Beheer

Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)

Secretaris: mw. Helma Kip (026 3342 282;

kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

### Kerkgroep Communicatie

Coördinator: vacature

(communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

### Kerkgroep Diensten en Vieringen

Coördinator: vacature

(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

### Vredebergkerk

Van Toulon van der Koogweg 3

6862 EB Oosterbeek



### Ds. Martine Nijveld

06 1673 3742

ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en adressen in Wolfheze.

Vrije dag: woensdag

### Kerkgroep Diaconaat

Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink (026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

### ZWO (Zending, WereldDiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

### Kerkgroep Jeugd

Coördinator: mw. Anne Minnema (06 4087 3456; jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

### Kerkgroep Pastoraat

Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

### Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente

mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

*De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto's de rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie weten.*

### Oude Kerk

Benedendorpsweg 134

6862 WP Oosterbeek





Paaskuiken op  
bezoek bij de  
tuinhoveniers

Paasontbijt

Liturgisch schikking  
Witte Donderdag

Paasbakjes maken  
Inloophuis

## Kerkdiensten

### Zondag 3 mei 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. M.E. Nijveld, Avondmaal

### Maandag 4 mei 2026, bezinningsbijeenkomst

Bernulphuskerk, 18.00 uur,  
mw. T. Jurrius

### Zondag 10 mei 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. I.M. Pluim, Anders Vieren

### Donderdag 14 mei 2026, Hemelvaartsdag

Oude Kerk, 9.30 uur,  
ds. I.M. Pluim

### Zondag 17 mei 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. A.C. Grandia, Doesburg

### Zondag 24 mei 2026, Pinksteren

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. I.M. Pluim

Bernulphusplein, 11.30 uur,  
pinkstermanifestatie, ds. I.M. Pluim

### Zondag 31 mei 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. H. Spoelstra, Almere

### Zondag 7 juni 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. M.E. Nijveld

### Zondag 14 juni 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. I.M. Pluim, m.m.v. Good News  
Choir uit Apeldoorn

Opstandingskerk, 11.30,

ds. M.E. Nijveld, zomerviering

### Zondag 21 juni 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. I.M. Pluim

### Zondag 28 juni 2026, aandacht voor Keti Koti

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. M.E. Nijveld

### Zondag 5 juli 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. I.M. Pluim, Avondmaal,  
overstapviering

### Zondag 12 juli 2026

Vredebergkerk, 10.00 uur,  
ds. M.E. Nijveld

De diensten in de Oude Kerk en de Vredebergkerk worden uitgezonden via de kerktelefoon; en via internet: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl), zoek op plaatsnaam Oosterbeek en op Vredebergkerk / Oude Kerk

### Andere diensten of vieringen:

**Het Schild:** elke eerste zondag van de maand om 19.00 uur

**Opstandingskerk:** zondagmorgen om 10.30 uur (Pro Persona)

**De Molenberg:** elke tweede dinsdag van de maand om 10.45 uur

**De Sonnenberg:** elke eerste donderdag van de maand om 18.30 uur.

**Bernulphuskerk:** elke woensdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed (Raad van Kerken)

**Remonstrantse Kerk:** elke vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur Coventrygebed (Raad van Kerken)



## Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

**bijEen** is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

**Komend nummer** loopt van 2 juli t/m 3 september 2026. **Inleveren kopij:** uiterlijk 17 juni om 20.00 uur aan [kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl](mailto:kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl). De redactie behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. **Giftten:** NL38 RABO 0373 7266 94, Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. **Redactie:** Jannie van Doorn, Anneke Kardol, Joep Boonekamp - van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening **Drukker:** Editoo.

**Zondagsbrief:** [zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

[www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl](http://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl) ([webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl](mailto:webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl))



**FAIRTRADE  
KERK**